

Filippijnen, Mexico, Albanië

Olav Petri

Nee, dit stukje gaat helemaal niet over deze landen!

INDUTTEN

Ik grijp terug naar het aloude verzamelen. We hebben allemaal onze collecties en interesses en soms dut je dat wat in, want van Duitsland heb je inmiddels het meeste wel, nog wat spelen met tandingen, met stempels en zo. Eigenlijk begint de collectie soms een dode verzameling te worden omdat er geen avontuur meer is te beleven. Het oude vuur is gedoofd. En ooit waren we vurig bezig met het verzamelen en dat vuur, die warmte hebben we nodig, al helemaal nu de winter inclusief coronagedoe er aan komt.

VUUR

We doen er goed aan weer eens met een zekere nieuwsgierigheid aan iets nieuws ernaast te beginnen waar we niets van af weten. Ik heb me voorbereid. Er passeerden wat leuke stockboeken met Mexico, Fiji eilanden en Soedan. Nee, geen speciale belangstelling, maar ik heb geen idee hoe die landen in elkaar zitten op postzegelgebied. Nee, ik hoef niet meteen alles compleet te hebben, gewoon het sorteren is al leuk. Leg de boel eens op volgorde, een oude Yvert, een stokoude Michel is al genoeg. Modern spul heeft vaak een jaartal. Je loopt tegen verrassingen op. Een tijd geleden deed ik mijn Italianen eens op volgorde. Blijk de mooie serie van de jaren 50 met mensen en beroepen, langwerpige staande modellen, met en zonder watermerk voor te komen. Dus ik had opeens helemaal niet zoveel doubletten. Nee, ik verzamel geen Italië, dit was gewoon een half jaar geleden een saaie zondag en je moet toch wat doen! En wie weet wat er nog van komt. Vaticaanstad leverde via onze veiling spullen op waar ik wat mee deed, ik schreef er zelfs over. Filatelie is leuk, hoor!

BEWEGENDE HERSENS

Oud Mexico ligt klaar voor het zwaardere werk, want hele oude zegels daar moet je wat meer moeite bij doen, je kunt zelfs moe worden, dan met moderner spul. Al en toe kijkt een stockboekje Filippijnen me aan. Zal ik wel of niet? De geschiedenis is best interessant als extraatje, als achtergrond. Wil je echt moeite doen en speuren op beurzen wanneer die weer komen of op restanten bij veilingen dan is Albanië leuk. Ooit had je pakketjes met cellofaanpapier van dat land, 100 verschillende, maar die zegels zijn al lang niet meer te krijgen. Ze zijn er wel en ik merk

bij de Oost Europa club dat dit land bij de verenigingsveiling meteen verkocht wordt, ook de plaatjes met goedkope druk uit de jaren 60, 70. In de voor mij persoonlijk zware winter 2014-2015 heb ik Spanje eens uitgezocht. Het hielp me beslist, ik heb het album later weer weggedaan en begon aan vooroorlogs Joegoslavië. Leuk en tevens nuttig tijdverdrijf. Hersens moeten bewegen.

SOCIAAL en GEZOND

Filatelie kan ook sociaal goed zijn voor de mens. Actief blijven , contacten, de hersens moeten bewegen, het bevordert de gezondheid en weerstand. Wanneer je in je boeken, doosjes en zakjes gaat snuffelen dan kom je van alles tegen waar je niets mee doet. Rijk zul je er niet van worden dus geef het door aan een ander. Mijn idee is dat ZZZ2000 de leden genoeg en contacten verschaft als we eens aan elkaar doorgeven. Soms weten we al van elkaar wat we behalve Nederland leuk vinden. We geven dan aan elkaar door wat we tegenkomen.

Doorgeven is een goede zaak. Laat mij eens weten wat u nog als nieuw interesseert. Misschien heb ik wat voor u.

DOE MEE!